

Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart



Chr. Peuterspeelzaal
'De Ukkenburcht'

Tel. 06-12062632



Christelijke Basisschool 'De Lichtboei'

www.delichtboei-emmeloord.nl

cbdelichtboei@aves.nl

Tel. 0527-698644



stichting kinderopvang Noordoostpolder

Buitenschoolse Opvang 'Boemerang'

Kinderdagverblijf De Kindertuin

www.sknop.nl

info@sknop.nl

Tel. 0527-620613

Adres Kindcentrum : Scheer 1 – 8303 KN Emmeloord

Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart nr. 12 2018/2019 vrijdag 8 maart 2019

12 maart 2019	Djembé workshop groep 6 SD in cultuurbedrijf van 14.15-15.15 uur
13 maart 2019	Boomfeestdag groep 6-7 ST Schokkerbos (activiteit gaat door bij voldoende aanmelding chauffeurs)
15 maart 2019	Pannenkoekenrestaurant in groep 1/2 YS
19 maart 2019	Schoolschoonmaak nr. 2 19.00-21.30 uur
20 maart 2019	Open dag AVES-scholen voor nieuwe ouders
20-3 / 17-4 / 15-5 / 19-6	Gebedsgroep
21 maart 2019	Informatieavond instroomgroep 19.30 – 20.30 uur
22-3	Nieuwsbrief 13

Vertelrooster Godsdienstonderwijs:

Week 11: 11 t/m 15 maart 2019

Tegenstanders van Jezus, Johannes 10:22-39
Het bericht over Lazarus, Johannes 11:1-16
De opwekking van Lazarus, Johannes 11:17-44

Week 12: 18 t/m 22 maart 2019

Het besluit om Jezus te doden, Johannes 11:45-57
De zalving in Bethanië, Johannes 12:1-11
Intocht in Jeruzalem, Johannes 12:12-19

Voorwoord

De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. We gaan de 40-dagentijd in. Het thema dat we daarbij volgen is: Pak mijn hand. Het zijn de woorden dei Jezus misschien wel vaak gebruikt heeft: 'Pak mijn hand, dan help ik je. Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand maar; dan breng ik je verder.' De woorden 'pak mijn hand' zijn een uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze woorden gebruiken als een vraag. Misschien zelfs als een gebed: 'Pak mijn hand, laat me niet alleen.' In deze periode van de veertigdagentijd horen we verhalen waarin Jezus de woorden 'pak mijn hand' op die beide manieren zou kunnen zeggen. Hij steekt zijn hand uit naar mensen die het moeilijk hebben. Zijn vriend Lazarus roept hij zelfs uit de dood tevoorschijn. Maar tegelijk horen we ook hoe Jezus zelf het moeilijk heeft. Er zijn mensen die hem naar het leven staan, uiteindelijk wordt hij zelfs

gearresteerd en veroordeeld. Misschien heeft Jezus toen wel gebeden tot zijn Vader: 'Pak mijn hand, laat me niet alleen.' Met Pasen vieren we dat God dat gebed verhoort. Jezus staat op uit de dood. Hieronder de tekst van het projectlied tijdens deze periode die wellicht in de groepen wordt gebruikt:

'Pak mijn hand'

*Jezus ging op weg naar het feest dat Pasen heet.
Hij vertelde onderweg dat God mensen niet vergeet.
Hij zei: Pak mijn hand, dan help ik jou.
Pak mijn hand, een nieuw begin.
Pak mijn hand, ik blijf je trouw en ik geef je leven zin.*

*Donker was de nacht en het kruis kwam dichterbij.
Jezus bad om kracht en Hij riep: 'God helpt U mij?'
Hij vroeg: 'Pak mijn hand en houd mij vast.
Wees mijn herder in gevaar die voor eeuwig op mij past.
Maak vandaag mijn woorden waar.'*

*Pak mijn hand, dan help ik jou.
Pak mijn hand, een nieuw begin.
Pak mijn hand, ik blijf je trouw en ik geef je leven zin.*

Laten we zo samen op weg gaan en onze 'reis' naar Pasen samen in verbondenheid met elkaar te maken!

Welkom nieuwe leerling

We heten Dank Duarte Rosa, leerling in de groep van juf Annemieke en juf Maria 1/2 MA van harte welkom op CBS De Lichtboei. We hopen dat je je snel thuis voelt bij ons op school en dat je een fijne tijd mag hebben, samen met vriendjes en vriendinnetjes.

Personeel

Op het moment van schrijven zitten er nog verschillende collega's met ziekteverlof thuis. Het herstel verloopt gestaag. We hopen en bidden voor de collega's beterschap. Met deze collega's worden gesprekken gevoerd. Gelukkig is de vervanging van de zieke collega's in bijna alle gevallen goed geregeld. Op dit moment is het lastig de vervanging in **groep 8 RH** goed geregeld te krijgen. Er zijn nog open 'plekken'. Voor **maandag 11 maart 2019** is er voor deze groep geen vervanging wat betekent dat deze groep wederom, na overleg met het bestuurskantoor, naar huis moet worden gestuurd. We betreuren dat ten eerste en hopen dat dit zo weinig mogelijk voorkomt. De ouders van de betreffende groep worden via social schools op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen m.b.t. de vervanging.

Buiten spelen

Nu het steeds vaker mooi weer is, merken we dat de kinderen ok weer op een andere manier spelen. We zien weer skeelers, stepjes, enz. De afspraak op onze school is dat er in de pauzes geen gebruik mag worden gemaakt van dergelijk spelmateriaal. Omdat we diverse groepen tegelijk pauze hebben leveren dat soort materialen te vaak ongelukken op. Op skeelers naar school? Wat ons betreft prima, maar schoenen mee nemen om in de pauze aan te trekken. Stepjes moeten buiten worden geparkeerd in het fietsenrek.

We rekenen op ieders medewerking.

Bericht vanuit de zendingscommissie

Lieve jongens en meisjes van de Lichtboei!

Wat een enorme verrassing hebben jullie ons bezorgd! Maar liefst 1326,92 Euro hebben jullie bij elkaar gespaard in een paar maanden.

En wat hebben jullie dat op een leuke manier gedaan! Ik heb gehoord dat jullie met al het geld dat jullie bij elkaar spaarden zelf ook deuren hebben "gebouwd" naast ieder klaslokaal.

De bouw van ons nieuwe gebouw gaat langzaam maar zeker door! Het hele gebouw staat er, maar nu moet het nog afgewerkt worden... elektriciteit aanleggen, ramen erin, betegelen en.... natuurlijk deuren erin!! Met het geld dat jullie bij elkaar hebben gespaard kunnen we heel wat mooie deuren kopen! Super bedankt!!!

Wij bidden hier dat God jullie rijk zal zegenen!

Heel veel groetjes vanuit Senegal,

Joanne en alle meesters en juffen en kinderen van onze school.

Instroomgroep

Donderdagavond 21 maart 2019 vindt er een informatieavond plaats voor de ouders van de leerlingen die zijn aangemeld voor de instroomgroep. Deze ouders hebben via de mail een uitnodiging ontvangen. We starten om 19.30 uur in het leslokaal van juf Sietske in het onderbouwgebouw. We hopen veel 'nieuwe' ouders te mogen begroeten deze avond.

!!! Ouderhulp gevraagd!!!

In de komende periode staan een aantal activiteiten gepland waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken. Als eerste natuurlijk op 12 april bij de Konings spelen. Hierbij wordt er een spelcircuit georganiseerd en hebben we begeleiding bij de spelletjes nodig.

Daarnaast organiseren we op 29 mei de meester- juffendag. Op deze dag willen we een vossenjacht door de wijk gaan organiseren. Hiervoor hebben we natuurlijk een groot aantal vossen nodig. Vaders, moeders, opa's, of oma's het maakt niet. In beide gevallen gaat het om de ochtend. Binnenkort komt er een apart schrijven om u aan te melden, maar we willen u vast vragen om 12 april en /of 29 mei te noteren in uw agenda.

Landelijke stakingsdag op 15 maart 2019

Op bovengenoemde datum is weer een landelijke stakingsdag georganiseerd door de PO-Raad. De leerkrachten van De Lichtboei hebben aangegeven geen gebruik te maken van hun stakingsrecht. Dat betekent dat de school deze dag gewoon geopend is en er les wordt gegeven .

Verjaardagen t/m 22 maart

11	Jaelyn	1-2 RJ
11	Sofie	5 LW
12	Gachik	1-2 RJ
13	Amber	1-2 MA
13	Vinny	3 AB
15	Mila	3 AB
16	Noa	8 RH
17	Noah	1-2 RJ
17	Lieke	4 GM
18	Mees	1-2 MA
20	Milan	4-5 J
20	Daan	6 SD
21	Esmee	8 RH



Alle jarigen, Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en een fijne dag gewenst!

Nieuws van de Ukkenburcht

Het is volop winter op de Ukkenburcht; we zijn namelijk gestart met ons nieuwe thema 'Nijntje in Nederland'. Elke week staat er een typisch Nederlands onderdeel centraal en vorige week stond 'winter' centraal. Ondanks het prachtige lenteweer was het nog steeds winter, al zou je dat overdags niet zeggen! Gelukkig voor ons vroom het s' nachts nog en zat er soms nog ijs op de ruiten. De juffen kwamen zelfs op schaatsen het lokaal binnen en maakten een rondje door de klas!



Deze week staat ons land Nederland centraal, we laten de peuters kennismaken met de landkaart van Nederland en de vlag. Waar ligt Emmeloord en wat zijn de kleuren van de vlag? We hebben de eerste regel van het Wilhelmus geoefend en natuurlijk 'In Holland staat een huis'

Peuterplusgroep

Vrijdagmiddag 1 maart zijn we gestart met een peuterplusgroep, deze is bedoeld voor peuters vanaf 3 jaar. Tijdens deze middagen zal er een programma worden gedraaid die afgestemd is op de wat oudere peuter. We hopen de oudere peuter zo beter te kunnen voorzien in hun behoeften en daardoor hun ontwikkeling meer te kunnen stimuleren. Ook hopen we zo meer ruimte te creëren voor plaatsing van nieuwe peuters op andere dagdelen.

Welkom

We mogen weer nieuwe peuters verwelkomen; Chelsey, Thijs, Adrienna, Mirthe, Teagan en Milan zullen komende week starten op de Ukkenburcht. Isa, Emily en Isabella zijn inmiddels al gestart. Heel veel speelplezier gewenst!

Team de Ukkenburcht

Nieuws van de Boemerang



Op alle BSO locaties werken we de komende weken over het thema *Prinsen en Prinsessen en de Middeleeuwen*.



De jongere kinderen werken dan vooral over prinsen en prinsessen. Ze mogen zich verkleeden en voelen hoe het is om een echte prins of prinses te zijn. Van het thema kunnen we ook ridders en prinsessen maken, want veel jongens willen later 'Ridder' worden, de meisjes prinsessen, die gered moeten worden van vuurspugende draken.

Er zullen leuke en spannende spelletjes worden gespeeld en knutselopdrachten worden aangeboden die passen bij het thema.

Met de oudere kinderen gaan we ons verdiepen in de Middeleeuwen. Wat aten en dronken ze? Hoe speelden ze en waar speelden ze mee? Hoe leefden ze?

Ook de oudere kinderen zullen spelletjes doen die passen bij het thema en er zullen Middeleeuwse knutsels worden gemaakt.

Lekker buiten spelen

De eerste dagen na de voorjaarsvakantie hebben we heel veel buiten gespeeld. Wat was het heerlijk weer, het leek wel lente!

Carnaval

De kinderen hebben zich allemaal verkleed, omdat het carnaval was. We hebben in onze verkleedkleding uitbundig gedanst op muziek.



Feest

We vierden de verjaardag van Noor.

Ze had een hele mooie prinsessen taart gemaakt, heel lekker en passend bij ons thema!



De meesters en juffen van De Lichtboei en alle medewerkers van het Kindcentrum.